

Marinestuer

I vores bibliotek i underetagen findes meget spændende læsestof om Marineforeningen.

F.eks. kan man i Under Dannebrog's 50 års jubilæumsgave fra 1963 læse, at den første marinestue blev oprettet i Randers (desværre uden årstal). Der står bl.a.:

Dette var en idé af overordentlig stor betydning for sammenholdet og kammeratskabet blandt medlemmerne. Mere end $\frac{3}{4}$ af foreningens 96 lokalafdelinger med ca. 10 tusind medlemmer har nu deres egne marinestuer. Det er afdelingens hjem, medlemmernes hyggelige samlingssted, der alt efter evne er udsmykket med maritime attributter – ja ofte udviklet til hele små marinemuseer.

Svendborg afdeling af Danmarks Marineforening har siden starten i 1914 haft forskellige tilholdssteder.

I meget lang tid var det på hotel Ærø ved havnen, hvor man i et mindre lokale udstillede foreningens effekter. Desuden var der de senere år mulighed for at afholde møder i den kommunale bygning Færggården ved Lystbådehavnen.

Men forholdene var ikke ideelle, idet man jo ikke frit kunne råde over lokalerne, og pladsen på hotellet var meget begrænset.

Så man var altid på udkig efter et velegnet sted i nærheden af havnen, som kunne købes eller lejes.

I efteråret 1995 viste der sig en mulighed for at leje den gamle klinikfløj af Mariasøstrenes kloster i Havnegade 5, sammen med Svendborg Senior Akademi.

Lejemålet blev fordelt således, at Marineforeningen fik kælderetagen, og Senior's forskellige afdelinger fik de 2 øverste etager, men således at vi havde adgang hos hinanden. F.eks. var der intet toilet i kælderen. Til gengæld havde vi kantinen.

Prisen var aftalt således, at vi betalte $\frac{1}{4}$ af den samlede leje på 10.000 kr. om måneden alt inklusiv, skønt vi havde ca. $\frac{1}{3}$ af arealet - men det var så i kælderen.

Ombygning og indretning af lokalerne startede den 10. januar 1996 og var færdig til indvielse den 22. marts. Mange medlemmer ydede en stor arbejdsindsats i de godt 2 måneder.

Meget udstyr blev fremstillet eller doneret af venner af foreningen, og vi fik støtte til indkøb af materialer fra diverse fonde.

Medlemstallet steg markant, efter at foreningen nu havde sit eget tilholdssted og kunne arrangere møder, foredrag, pudseaftener og andet kammeratligt samvær efter egen tidsplan.

Der var god plads til alle de gamle effekter, og mere kom til fra mange givere af hengemte maritime rariteter.

Da vi flyttede fra hotel Ærø, hvor marinestuen havde været i så mange år og havde en landskendt beliggenhed, sagde ejerne af hotellet, at foreningen dør nu.

Men det blev til stor fremdrift, og selv om huslejen steg betragteligt, da Mariasøstrene måtte give op og solgte klosteret, var indtægterne i stand til at følge med, og man kunne endda spare lidt op til en kommende flytning.

For det blev hurtigt klart, at lokalerne var for små til det voksende medlemstal.

Tidligt blev det nødvendigt at henlægge generalforsamling og større arrangementer til lejede lokaler ude i byen.

Så udkiggen var igen på plads, og der blev set på mange forskellige steder både i havneområdet og lidt længere væk.

Den mest attraktive bygning og beliggenhed var pakhuset på Jessens Mole mellem færgelejerne, som rummede ventesal, toiletter og Maritimt Center, foruden det store åbne rum, som bruges til mange kulturelle formål.

Efter mange og lange forhandlinger faldt en aftale med Kommunen på plads. Den indebar en væsentlig ombygning og renovering af en del af pakhuset samt opbygning af en ny ventesal og toiletbygning. Økonomisk skulle arrangementet hænge sammen ved hjælp af den opsparede formue, et ekstraordinært tilskud fra medlemmerne, og ikke mindst en stor donation fra A.P. Møller-fonden.

Det omfattende arbejde foregik hen over sommeren 2009 med håndværkere og egen arbejdskraft, og indvielsen fandt sted den 30. januar 2010.

Beliggenheden og udsigten var sådan set ideel, men der viste sig hurtigt nogle ulemper: Dårlige muligheder for parkering var et stort problem. Vi manglede opbevaringsplads til øl og andre nødvendigheder. Og det værste var, at foruden en temmelig stor husleje, blev de investerede midler nedskrevet år for år, for at ville ende i nul efter en snes år.

Så udkiggen blev igen sendt til vejrs.

Lykken var endelig at få foden under eget bord her på Færgevej nr. 5, efter afdelingens 101 års eksistens. Og nu flytter vi forhåbentlig aldrig mere. Det blev muligt at købe ejendommen, da rederikontoret Nordane Shipping var flyttet til andet domicil, og igen efter bl.a. en flot donation fra A.P. Møller-fonden.

Efter omfattende ombygning og indretning af køkken etc. i løbet af sommeren og flytning i september måned var besiddelsen klar til indvielse den 25. september 2015.

23.04.16 / Kurt Kaysen